



Foto: Ronny Caen



Foto: Andries Demester



Foto: Thomas Matton

**Paanderschool,  
Paanderstraat 49**

Om het uur vertrekt een begeleide rondleiding door de school en het klooster. Het Paanderschooltje ademt op sommige plaatsen nog steeds een beetje de sfeer van weleer. Schuif mee op de schoolbank en maak een les mee zoals in de tijd van toen. Maar pas op dat je niet in het ezelsbankje belandt!

Rondleidingen: 14u – 15u – 16u – 17u; Lesmoment: 13.30u – 14.30u – 15.30u – 16.30u – 17.30u

**School Marialoop,  
Marialoopsteenweg 55**

Op de speelkoer speelden jongens met knikkers en bikkels, de meisjes met de bal of het springtouw. Of ze hinkelden. Thuis knutselde men zelf klakkebusen of vliegers.

Probeer in Marialoop nog eens uit hoe goed je in deze kinderspelen bent. Leer jouw kleinkinderen knikkeren, bikkelen... en daag hen uit voor een spelletje samen.

**Sint-Antoniusschool, (\*)  
Sint-Antoniustraat 3**

Senioren die vroeger op de schoolbank zaten, halen herinneringen op aan hun schooltijd in het Veldschooltje: het lesgeven door de nonnen, het schoolgerief, de straffen, de catechismuslessen... Langs een uitgestippeld parcours kan men op eigen houtje de school en het klooster verkennen en in de klasjes luisteren naar de straffe verhalen van het Veldschooltje vroeger. In een oud ingericht klaslokaal duik je terug in de tijd en komen de herinneringen vanzelf naar boven.

Doorlopend bewegwijzerd parcours.

**Freinetschool De Koorddanser, (\*)  
Baljuw Vermeulenstraat 1**

Sommige oude kinderliedjes en versjes blijven ons hele leven in ons geheugen gegrift. In de Freinetschool worden de liedjes door de leerlingen gezongen. Zing mee of schrijf jouw favoriete versje op het krijtbord! De Koorddanser heeft ook met de rusthuizen van Meulebeke samengewerkt en toont op deze namiddag de schoolverhalen die daarbij verzameld zijn.

**St.-Amandusschool en  
St.-Lutgardisschool, (\*)  
Karel Van Manderstraat 33**

Het contrast met het onderwijs toen en het onderwijs nu is zeer groot: het gebruik van het smartboard en de computer is nu volledig ingeburgerd en dat wordt op deze locatie aangetoond. Een begeleide rondleiding doorheen de scholen biedt een inkijk in de enorme evolutie van het onderwijs

Rondleidingen: 14u – 15u – 16u – 17u



*Medewerkers Erfgoeddag Meulebeke: cultuurdienst, sportdienst, Heemkundige kring Mulenbeca, project 'Kinderen van toen... senioren van nu', alle Meulebeekse scholen, WZC Ter Deeve en WZC Sint Vincentius, Inez Demarrez, FARO*

Een griffel en een lei, een pen die genadeloos vlekken maakte, een schriftje voor schoonschrijven. Veel meer hadden de kinderen vroeger niet toen ze op de lagere schoolbanken zaten. Men ging te voet naar school: vaak langs een kilometerlange zandweg, met een kiel aan, op kloefen en met een keteltje eten voor 's middags...

Op zondag 21 april beleven we opnieuw de schooltijd uit die jaren met een fiets- en autotocht.



Foto: Lea Caenpeel

